

nieuwsbrief Mayaan Yeshua



Poerim

Op Sjabbat 3 maart vierden we Poerim. Tijdens de lezing van Esther was de naam van die afschuwelijke Jodenhater Haman vrijwel niet te horen vanwege al het gertel. En zo'n naam wil je ook liever niet horen. De vloek van Haman werd door de Eeuwige omgezet in een zegen voor het volk Israël en velen uit de volkeren traden toe tot het volk van God.

Ariël en D'vorah Berkowitz uit Arad (tussen Bersjeva en de Dode Zee) waren samen met Hugo en Tirza Buitenhuis te gast in Mayaan Yeshua. Hugo vertaalde Ariël. Ariël sprak ter voorbereiding op het volgende feest Pesach over 1 Korinthe. Vier delen uit deze brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe gaan over Pesach. 1 Kor.5:1-8; 1 Kor.10:1-11; 1 Kor.10:14-22; 1 Kor.11: 20-24. Paulus onderwijst de gelovigen uit de volkeren in Korinthe: "Vier het feest, zonder zuurdeeg!"

Het wonder



Waar we de Eeuwige kunnen leren kennen door Torah, door de Bijbel, door Jesjoea, door anderen, kunnen we Hem ook leren kennen door al de wonderen in Zijn Schepping. Waar we tijdens de Torahdienst het Gal enai zingen: "Open mijn ogen dat ik zie al de wondren van Uw Tora" is het ook nodig dat onze ogen de wonderen

van zijn Schepping zien, zodat we niet afstompen en ons kunnen verwonderen en Hem aanbidden. Iedere Sjabbat is er een moment met de kinderen waar we onze ogen willen openen voor een of meer van zijn wonderen. Hoe kun je immers aanbidden zonder verwondering? Aanbidding is geen maniertje, maar komt voort uit de verwondering.

Gemeentevergadering

Nadat de verslagen van 28 mei en 24 sept. voor akkoord verklaard werden gaf de kascontrolecommissie (Georg en Reinier) aan dat de financiën weer keurig in orde waren verzorgd door Sillie. Ook het exploitatie-overzicht voor 2015-2016 en 2017 voor de website was weer netjes opgemaakt door Els. Sjavoet (Pinksteren) vieren we dit jaar weer in de Hemrik samen met de Messiaanse gemeenten uit Leeuwarden en Sneek. Jan van der Meer deed verslag van onze zoektocht naar een ander gebouw voor onze bijeenkomsten. De Rank, v.d.Valk, de Open-Thuis gemeente, PKN-kerk Opeinde, de Gereformeerde kerk in Boornbergum, het Gomarus College, allemaal pogingen die op niets uitliepen. De stand van zaken op dit moment is dat we de Schakel kunnen huren en bij de PKN-kerk de Arke, c.a. 100 meter van onze huidige zaal verwijderd wachten we nog op een definitief antwoord. Het voorstel van Jan de Boer om een eenmalige Oekraïne-reis te maken ter ondersteuning van Joden/zigeuners of anderen kreeg onvoldoende bijval. Ten aanzien van het leiderschap in de gemeente, gaf Gerard aan dat hij merkt dat het zo langzamerhand zwaar voor hem is gaan worden. We gaan een groep van zorgdragers samenstellen, die de organisatorische kant van de gemeente gaan verzorgen, dit is tegelijk een plek waar leiderschap ontplooit kan worden. Gerard wordt van de plannen op de hoogte gesteld en waakt over de koers van de gemeente. Deze werkwijze

biedt de volgende voordelen: De druk op de voorganger wordt verlicht, leiderschap kan zich verder ontplooiën en wanneer we dat verantwoord achten kan Gerard zich als voorganger terugtrekken. Ten aanzien van het 10-jarige bestaan van de gemeente (8 nov. 2018) zal de Moadiem-commissie met een voorstel komen. We zien terug op een open en opbouwende vergadering: Baroech ha Sjem!

Pesach

Donderdagavond 29 maart begint de 14e Nisan, in de gezinnen vieren we dan Sederavond. De avond van het voorbijgaan van de engel des doods. "Laten we," om met Paulus te spreken, "derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid." (1 Kor.5:8). We vieren op Sjabbat 31 maart (15e Nisan) de eerste dag van het Ongezuurde Brodenfeest (Chaq ha Matsot). En zeven dagen later op vrijdag 6 april vieren we de laatste dag van het Ongezuurde Brodenfeest in het Natuurvriendenhuis NIVON in Allartsoog.

Mutaties

Jan en Clary de Boer uit Assen zijn onlangs zorgdrager geworden, met hun kinderen: Jarno, Simon, Lotte en Sanne.

Verjaardagen zorgdragers

09-04-1978	Clary de Boer
14-04-1960	Lies Oppedijk
19-04-1966	Teunis Dekker
01-05-1958	Jan Oppedijk
01-05-2002	Jarno de Boer
05-05-1942	Fred Krisen
06-05-1960	Sillie van de Molen
06-05-1968	Joke Poelma
10-05-1971	Reinier Loopstra
18-05-1971	Tanya Oppedijk
27-05-1944	Mirjam Obermeyer
16-06-1951	Georg Pieter Deuling
25-06-1961	Sissy Heringa-Tromp

Colofon

Uitgave van messiaanse gemeente Mayaan Yeshua te Drachten.

Elke sjabbat is er samenkomst om 10.00 uur in brede school De Drait, Flevo 186-194 te Drachten.

Voorganger:
Gerard J.Wijtsma
Lange Singel 35
9243 KJ Bakkeveen
T 0516-542418
E info@mayaan.nl
W www.mayaan.nl



Wilt u de Messiaanse beweging in het noorden helpen groeien, dan is uw gift welkom op rekeningnummer NL81RABO0148908535 t.n.v. Mayaan Yeshua.

