

# nieuwsbrief Mayaan Yeshua



## De Coronacrisis

Na bijna een half jaar zonder samenkomsten, en twee digitale nieuwsbrieven komt er deze keer weer een gewone nieuwsbrief uit op papier en sinds Sjabbat 22 augustus komen we gelukkig weer wekelijks bij elkaar in de Schakel. De Coronacrisis bracht niet alleen leed, eenzaamheid en onrust met zich mee, maar we zijn ook begonnen met overdenkingen via YouTube en Facebook, die goed bekeken en beluisterd worden. Daarnaast geef ik inmiddels de Messiaanse Dalet-cursus ook digitaal. C.a. 150 personen hebben zich op onze uitzendingen geabonneerd.

## De najaarsfeesten

De Hoogtijdagen (Moadiem) van de Allerhoogste kunnen we verdelen in twee groepen: de voorjaarsfeesten en de najaarsfeesten. Waar de voorjaarsfeesten al veel vervulling laten zien, vragen de najaarsfeesten profetisch gezien nog om invulling naar de toekomst toe. Bijbels begint een nieuwe maand wanneer de nieuwe maan aan de hemel staat. De najaarsfeesten beginnen op de 1e Tisjri (19 sept.), maar zoals dat gaat bij een nieuwe maan, feitelijk weet je niet precies wanneer deze begint en moet je afwachten wanneer de eerste smalle sikkkel van de maan aan de hemel verschijnt. Pas dan weet je zeker dat de nieuw maand Tisjri is begonnen en ook dan pas weet je dat Rosj haSjana of het Bazuinen feest start. Dit geldt zo ook voor de vervulling van deze bijzondere dag. De Bijbel legt er ook niet veel over uit.

Het is dus een dag die nog wat in nevelen is gehuld. Het enige dat we zeker weten is dat de Bazuin, de Sjofar geblazen wordt (Lev.23:24). Uit 1 Kor.15:52 weten we dat bij de laatste bazuin de doden opgewekt zullen worden. En uit Matth. 24:31 weten we dat de engelen uitgezonden zullen worden bij luid bazuingeschal om de uitverkorenen te verzamelen en ook hier weer: de dag en het uur is alleen bekend bij de vader. We weten niet precies wanneer dit gebeurt, maar het teken van de Sjofar zal het duidelijk maken.

"Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. (Matth. 24:44)

## De najaarsfeesten

In de vorige Nieuwsbrief plaatste ik al de data voor de najaarsfeesten. Alleen Grote Verzoendag (28 sept.) valt dit jaar buiten de wekelijkse Sabbatten, verder vallen alle Feestdagen op een wekelijkse Sabbat (1e dag Soekot 3 okt. En de Achtste dag op 10 okt.). Omdat we in de Schakel alles goed geregeld hebben t.a.v. Corona en we op dit moment niet ruim zitten in zorgdragers die van alles kunnen organiseren vieren we de Feesten dit jaar allemaal in gebouw de Schakel.

## Info-avond over de Sabbat

Heske en Jellie Veenhuizen uit Surhuisterveen organiseren een informatieavond

over de Sabbat op maandag 19 oktober. Een praktische manier om aan hun overtuiging vorm te geven. Het is speciaal bedoeld voor kennissen uit de omgeving die interesse hebben in dit onderwerp. Ze hebben me gevraagd hier een inleiding over te geven en vragen van de mensen te beantwoorden.

## De Kesjer-cursus

Voor de Coronacrisis hebben we negen van de tien delen van de Kesjer-cursus gegeven in Groningen, vanwege de crisis moesten we daar mee stoppen en binnenkort zullen we de cursus dan ook gaan afsluiten met deel tien.

## Mutaties

Jochanan Maerschallck heeft zijn taak neergelegd. Hij wil liever niet reizen op Sjabbat en komt daarom al enige tijd niet meer. Ik wil Jochanan hartelijk bedanken voor het bijhouden van adresgegevens en het mailen van info naar zorgdragers en gasten.

## Verjaardagen zorgdragers

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 05-10-1986 | Warner Huisman  |
| 12-10-2005 | Daan Wijtsma    |
| 02-11-1979 | Henrike Wijtsma |
| 04-11-1955 | Waldra Wijtsma  |
| 18-11-1934 | Jan v.d.Meer    |
| 29-11-1978 | Lolke Wijtsma   |
| 01-12-2003 | Micha Wijtsma   |
| 28-12-1934 | Corry Brouwer   |
| 28-12-1953 | Klaas Oppedijk  |

## Colofon

Uitgave van messiaanse gemeente Mayaan Yeshua te Drachten.

Elke sjabbat is er samenkomst om 10.00 uur in De Schakel, Klokhuislaan 12 te Drachten.

Voorganger:  
Gerard J. Wijtsma  
Lange Singel 35  
9243 KJ Bakkeveen  
T 0516-542418  
E info@mayaan.nl  
W www.mayaan.nl



Wilt u de Messiaanse beweging in het noorden helpen groeien, dan is uw gift welkom op rekeningnummer NL81RABO0148908535 t.n.v. Mayaan Yeshua.

